

Beelden van Ad Wouters in de tuin van woonzorgcentrum Dijlehof



Op de website van de kunstenaar Ad Wouters staat het volgende: 'Ik en mijn kunst, wij houden van elkaar'.



Hij werd geboren in Dordrecht. Vanaf zijn 13e levensjaar werkte hij als stukadoor en metser. Op zijn 22e reisde hij, als vrijwilliger voor de Belgische liefdadigheidsorganisatie Bouworde, naar Afrika. Na deze reis vestigde hij zich in Haasrode, waar hij restaurateur werd. Door een arbeidsongeval in de jaren 90 raakte hij arbeidsongeschikt. Wouters ontwikkelde zich hierna als kunstenaar.



Verschillende beeldhouwwerken van kunstenaar Ad Wouters staan in onze tuin tentoongesteld, het ene beeld al meer in het oog springend dan het andere. Deze tentoonstelling loopt van half mei tot eind augustus 2017.



Wie nog meer interesse voor zijn werk heeft, kan eens lang het Pad van Ad gaan. Dit is een fietsroute, die de fietser of wandelaar langs de kunstwerken van Wouters voert. Op dit Pad van Ad staan over een lengte van 25 kilometer de meeste van zijn eiken beeldhouwwerken in het Heverleebos en het Meerdaalwoud.