



Project:

## Kappersboek 'Geknipte inspiratie'

Voor mooie mensen wordt goed gezorgd, ongeacht hun leeftijd.

Heb je ook al den lijve ondervonden dat het kiezen van een gepast kapsel een moeilijke opdracht is? Als u dit leest vermoedelijk niet want het betekent dat u aan het werk bent en dus jonger dan 65 jaar. Voor 65 plussers is het andere koek. Er bestaan geen voorbeeldboeken waaruit ze zich kunnen laten inspireren. De bestaande kapselboeken zijn te trendy, te jong, te gedurfd, kortom niet geschikt. In Woonzorgnet Dijleland in Vlaams-Brabant, waar 70-80 en 90 plussers wonen en leven, streven we veel belang aan de persoonlijke dagelijkse zorg en haartzorg maakt daar integraal deel van uit. Iedereen wil graag mooi door het leven. Om die reden is, naast het rituele en het individueel verwenmoment, een wekelijkse kappersbeurt bij 65 plussers niet weg te denken. Maar hoe kunnen we bezoekers van het kapsalon laten kiezen als we geen foto-of voorbeeldboek hebben met een waaier aan mogelijke kapsels? We besloten dit hiaat aan te pakken en op te heffen. Samen met 45 enthousiaste deelnemers, de kapsters van WZC Dijlehof, Keyhof, Ter Meeren en De Wingerd en onze vrijwillige huisfotograaf Rice Ramakers realiseerden we een fotoboek.

Het kreeg de naam "Geknipte inspiratie", telt 100 bladzijden en ligt beschikbaar in elke woning en/of kapsalon. Het is een handig instrument en uniek fotoboek ontworpen voor en door 65 plussers. Het inspireert bij elk kappersbezoek.



*Een wekelijkse kappersbeurt is een herkenbaar ritueel en hoort bij het ritme van het leven. Het is een uitstap, een individueel verwenmoment. De nieuwe omgeving nodigt uit tot gesprek, tot nieuwe verhalen en verrassende contacten.*

*Moet je even wachten? Dan zijn er tijdschriften, is er muziek, kan je wegdromen, luisteren naar de andere bezoekers of in gesprek gaan. Bij het verlaten van het kapsalon of later die dag krijgt je stevast een complimentje van voorbijgangers.*

