

Vrijwilliger in het Dijlehof, hoe wordt je dat eigenlijk?

Je wordt het niet, je rolt er gewoon in.

Als je uit het goede ijzer gesmeed bent dan is Dijlehof echt een magneet.

Het goede ijzer?

Iedereen heeft wel talenten of interesses die in Dijlehof ingezet kunnen worden.

Je tapt graag, je bent graag onder de mensen, je wandelt regelmatig, je fietst graag, je organiseert als de beste, je legt vlot contacten, je luistert empathisch naar levensverhalen, je bent een geboren verhalenverteller, je steekt energiek een handje toe, je bent handig, je maakt mooie foto's en portretten. Jij kunt er vast nog een hele lijst bedenken.

Iedereen heeft wel een motivatie om de drempel over te geraken.

Je wil iets terug doen voor de mensen die zich een leven lang op vele manieren ingezet hebben voor onze maatschappij. Je wil op één of andere manier actief aan de slag blijven met je talenten. Je bent aangetrokken door de persoonlijke geschiedenis van bewoners. Je drinkt graag een glaasje of een koffie in gezelschap. Nieuwe contacten leggen boeit je. Je zorgt graag en liefst nog geef je de volle aandacht aan één persoon.

En er zijn er nog vele andere, zelfs tegenstrijdige die allemaal werken, behalve rijk worden, toch als je dat in euro's wil uitdrukken, want verrijkend is het altijd.

Een magneet?

Persoonlijk trok het project "Dijlehof fietst" en meer bepaald "Fietsen zonder leeftijd" mij binnen. Samen met andere vrijwilligers kregen we de kans om in ons eerste seizoen vele bewoners een aangename rit te bezorgen in de Riksja, aangevuld met een leuke babbel en af en toe ook een terrasje. We ondervonden heel wat waardering van bewoners en medewerkers. En het regelen van allerlei afspraken liep heel vlot. We werden echt binnengezogen.

Dijlehof toont ook in vele vormen appreciatie voor de inzet van vrijwilligers: vorming, tuinfeest, vrijwilligersreceptie, nieuwjaarsreceptie, persmoment ... Dat doet geweldig deugd en je leert zo stilaan ook de grotere groep vrijwilligers kennen, waarvan velen al heel wat jaren op de Dijlehof teller hebben.

Als je zin hebt, laat je maar verleiden.

Vrijwilligers en Dijlehof, het klikt.

Luc (Riksja piloot en coördinator)