

Project

De waakkast op wielen

In Dijlehof geven we de familie of naasten de kans om te waken bij de bewoner.

In de letterlijke betekenis betekent waken 'opzettelijk wakker blijven om op te passen'. In de praktijk komt het neer op aanwezigheid, nabijheid, veiligheid en zorg bieden tijdens het nabij komende sterven. Soms is dit verwacht, gaat de bewoner stilaan achteruit en kan de familie zich organiseren. Soms is het plots en wordt de familie opgebeld om meteen te komen.

We stellen alles in het werk om het waken aangenaam te maken. We informeren naar de wensen en verwachtingen van bewoner en familie en proberen zo het waken te optimaliseren. Medewerkers zijn stand by om ook de familie bij te staan en te antwoorden op hun vragen en bezorgdheden. Via een extra bed bieden we de mogelijkheid tot overnachten.

Om het waken aangenamer te maken ontwierp de werkgroep Vroegtijdige zorgplanning een waakkast. Deze staat op wieltjes en wordt tot op de kamer gebracht.

De waakkast biedt de familie en naasten mogelijke informatie en ontspanning. Door het ruime aanbod aan materiaal kan de gebruiker zelf kiezen wat voor hem nuttig en zinvol is.

- Om de soms lange dag door te komen is er een Zweeds puzzelboek en Sudoku's.
- Heb je zin in een koffie? Je kan de koffiethermos laten vullen aan de keuken van de woning. Met de waterkoker kan je zelf thee zetten.
- We voorzien ook in (kinder)boeken met mooie, gepaste teksten en enkele stripverhalen.
- Speciaal voor de creatieveling en de allerkleinste is er een Mandala met stiften en kleurpotloden en een boek met speciaal papier om te knippen en te plakken.
- Voor huiselijkheid en gezelligheid zorgen we voor een leeslamp en kaarsen op batterijen.

We hopen dat de waakkast een zinvolle aanvulling kan zijn tijdens het waken en hopen op deze manier bij te dragen tot een warm afscheid.

